

Op maandag en dinsdag is meester Nick in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag Juf Yvonne. Naast de lessen op school zoals rekenen, taal, spelling, lezen enz. gaan wij ook wel eens op excursie.

Op maandag 18 oktober 2016 hebben wij een bezoek gebracht aan Kasteel Hoensbroek ter gelegenheid van het thema Middeleeuwen.

Hier volgt het verslag de kinderen:



Unit 3B

Hoi, ik ben naar kasteel Hoensbroek gegaan. Het was interessant. Ik ben in de kerker, een grote zaal en een eetzaal geweest. Het was leuk en ik vond het verkleden heel leuk. We gingen naar het kasteel om het thema van topondernemers af te sluiten. Wij gingen met de hele groep en gingen met de auto. Ik zou zo nog een keer gaan.



Namens alle kinderen van unit 3B. Timo, Robin, Daphne, Joshua, Megan, Nicky, Jennifer, Senna, Britney, Cas, Louis, Xaviënna, Darwin, Kalle, Ide, Sid, Luca en Mare.