



nieuwsvlieger

SBO Bernardus & BS De Triangel

Schooljaar 2024-2025

Datum: 27 sept '24

Column van Babbel, Ben Babbel!

Vorig jaar zat ik nog te spelen bij de kleuters, op de begane grond. Inmiddels ben ik bijna 7. Mijn opa en oma zeiden: 'Als je naar groep 3 gaat, dan begint het echt!'. Ik vond het dus ook best spannend om de eerste schooldag naar boven te gaan. Het klaslokaal van groep 3, en ook van unit 2A, is heel anders. Ik was al eens gaan kijken, maar dat was vóór de zomervakantie. *Al héél lang geleden dus!*

Nu zit ik in de klas en ik moet goed luisteren naar de juf. Ze laat letters zien, maakt tekeningen met die letter, verzint allemaal woorden met dezelfde letter, en nog veel meer. We moeten zelfs in de mond voelen waar die letter zit. Dat is gek! Iedereen voelt dat hetzelfde! Probeer maar eens: ffffff (niet zeggen als effff, maar als fffffff. Dat trilt op je onderlip). Trouwens, het moet ffff zijn, omdat we straks leren de letter te plakken: ju-ffffff. Als ik effff leer, zou het ju-ffffff worden. Snap je?

Bij de kleuters had ik ook al veel letters gehad, maar nu is het toch anders. We maken er woordjes van. We zetten letters achter elkaar en het wordt een woord. Dat was nieuw voor mij! Het is echt hard werken, hoor.

We zitten ook anders dan vorig jaar. We zitten recht voor het bord en recht voor de juf. De juf weet dat deze manier het beste helpt om letters na te maken. Dat heeft te maken met het werkgeheugen. Ook kan ik me dan beter focussen en hoef ik niet half-omgedraaid letters na te schrijven. Het schijnt dat je dan sneller letters gaat spiegelen. Wisten jullie dat?



Verbouwing fase 2 bijna afgerond

Nog even en de verbouwing is helemaal klaar. Het gedeelte waar eerst het consultatiebureau, Trajekt, Envida en LCH zat, is niet meer herkenbaar. Plafonds, muren, vloeren, deuren, elektra, waterpunten... alles is anders geworden. Er is een leerplein, drie leslokalen, toiletten en magazijn voor het onderwijs. Er is een grote ruimte voor Galaxy van Trajekt + nog een wachtruimte en drie spreekruimtes.

De noodlokalen worden in de herfstvakantie opgehaald. De groepen 8 (Triangel) verhuizen op 16 okt (studiedag) naar de nieuwe lokalen. Op 17 okt kunnen deze kinderen via de ingang beneden, naast de trappen, naar binnen gaan. Ouders van groep 8-leerlingen zijn van harte welkom om dan ook even te kijken waar hun schoolverlater de rest van het jaar zit. We moeten het nog wel wat aankleden, maar dat doen we het liefst samen met de kinderen!



Als je goed kijkt, zie je meer



Danny Pouwels komt op bezoek!

Danny is momenteel bezig met een 50-scholen-tour, en wij zijn de allerslaatste! 14 oktober komt hij bij ons en gaat hij 3 liedjes zingen.

De groepen 8 van Triangel hebben helemaal geluk, want Danny knipt dan het lintje door voor de opening van de nieuwe lokalen en het leerplein.

De kinderen van de groepen 8 kunnen zo alvast een kijkje nemen in de nog lege ruimtes.



#Mythe: Digital natives zijn een nieuwe generatie die nieuw onderwijs verlangt

Digital natives, the net generation, the app generation.... We weten allemaal wel benamingen voor dit fenomeen. Het zijn jongeren die geboren zijn in een digitale wereld en voor wie alle vormen van ICT normaal zijn. De volwassenen, digital immigrants, proberen deze ontwikkeling (soms met veel moeite) bij te benen.

Er worden een hoop stellingen op digital natives beschreven, zoals:

- Ze zijn multitaskers, teamgericht en werken goed samen
- Ze zijn gek op gamen, interactie en simulatie
- Ze eisen onmiddellijke voldoening

Deze stellingen zijn echter nog nooit bewezen.

Maar, zo stellen wetenschappers, misschien zijn we nog te vroeg en moeten we gewoon wachten. Misschien zijn de jonge kinderen van vandaag wel ECHTE digital natives. Het wordt niet uitgesloten dat dit gaat gebeuren.

De wetenschap kent nu in ieder geval nog geen bewijs en zegt:

‘Digital natives zijn op zichzelf al een mythe.

Er is geen enkel bewijs dat die generatie ander onderwijs of andere werkvormen nodig zou hebben dan vorige generaties.’



De leestip van juf Sanne

Een kinderboek (maar ook zeker mooi voor een volwassene) met een rijke tekst waar kinderen echt iets van leren:

Mio mijn mio
van Astrid Lindgren.

Meteen al bij het lezen van het eerste hoofdstuk zat ik in het verhaal over de jongen die op een mysterieuze wijze meegenomen wordt naar een andere wereld waarin hij voor het eerst liefde voelt van een vader en waar hij naar toe is gegaan met een belangrijke opdracht.

Astrid Lindgren schrijft spannend en je voelt de emoties van het personage bij het lezen van het boek.

Een prachtig boek over liefde van je ouders, erkenning en moed.

Mooi om voor te lezen vanaf ongeveer 7 jaar maar ook heel mooi voor oudere kinderen om zelf te lezen.

BOOKFLIX

KINDEREN



VOORLEZEN

VOLWASSENEN

400
brieven
van mijn moeder



ALLE LEEFTIJDEN

LET OP:

Vanwege de aangepaste data van de avondvierdaagse is ook de disco verplaatst. **De disco is op 23 mei.** Schrijf maar snel op de kalender!



Belangrijke data

- 01 oktober 14.45 – 15.15u Snuffelmoment voor (groot)ouders van de kinderen van **De Triangel**. Kom naar binnen en neem een kijkje in de klas.
- 02 oktober Start Kinderboekenweek **SBO Bernardus en De Triangel**. Het thema is 'Lekker eigenwijs'. Wij hebben zin om veel eigenwijze verhaaltjes te lezen!
- 14 oktober Danny Pouwels op bezoek. Opening nieuwe lokalen.
- 15 oktober **De Triangel** is in de steekproef kwaliteitsonderzoek gevallen en ontvangt vandaag onderwijsinspecteurs. Zij bekijken ook diverse lessen.
- 16 oktober **De Triangel** heeft een vrije dag. Er wordt verhuisd, er wordt gestudeerd en er wordt geëvalueerd.
- 17 oktober **De groepen 8 van Triangel** zijn welkom in hun nieuwe lokalen.
- 21 t/m 25 oktober = Herfstvakantie**
- 28 oktober Start CHOCOLADE-ACTIE **SBO Bernardus en De Triangel**
- 29 oktober **De Triangel:** inschrijven oudergesprekken
- 04 t/m 15 nov **De Triangel** heeft oudergesprekken
- 15 november Nieuwe nieuwsvlieger gaat uit!



Leerlingencommissie

Heeft u ze al gezien?
Onze nieuwe leerlingencommissie?
Ze pronken in de hal van school.



De nieuwe leerlingencommissie heeft al een keer vergaderd. Een heuse LUNCH-meeting met de directeur. Terwijl ze genoten van lekkere broodjes hebben ze met elkaar kennismaat. Ook hebben ze uitleg gekregen hoe de leerlingencommissie werkt.

Tevens hebben ze al een punt opgepakt: Het stappenplan tegen pesten. Dit stappenplan hebben de kinderen (die al met begrijpend lezen bezig zijn) in hun portfolio. Ook hangen de flyers op in de leerpleinen.

Hieronder ziet u de stappenplannen:

SBO Bernardus

WE HELPEN ELKAAR

Samen sterk tegen (cyber)pesten

Ik word gepest.
Ik zie dat iemand pest.
Ik zie dat iemand gepest wordt.
Ik pest zelf.

Sta sterk!
Zorg dat jij de witte pet op hebt.
Jij bent te vertrouwen!

Samen zijn we sterker!
Bespreek het met iemand die jij vertrouwt. Dit kan de juf of meester zijn of iemand anders.

Je bent niet alleen.

Is het pesten gestopt?
Nee **Ja**

Ga naar juf Yvonne of juf Fanny. Je kunt ook mailen:
yvonne.gulpen@innovon.nl
fanny.jaegers@innovon.nl

Voor een goede sfeer in de klas

De Triangel

WE HELPEN ELKAAR

Samen sterk tegen (cyber)pesten

Ik word gepest.
Ik zie dat iemand pest.
Ik zie dat iemand gepest wordt.
Ik pest zelf.

Sta sterk!
Zorg dat jij de witte pet op hebt.
Jij bent te vertrouwen!

Samen zijn we sterker!
Bespreek het met iemand die jij vertrouwt. Dit kan de juf of meester zijn of iemand anders.

Je bent niet alleen.

Is het pesten gestopt?
Nee **Ja**

Ga naar juf Susanne. Zij is de anti-pestecoördinator.
Samen bespreken jullie hoe het pesten zal stoppen.
Je kunt ook mailen: susanne.swelsen@innovon.nl

Voor een goede sfeer in de klas

